

MOOI IS ONZE MOEDER

Mooi is zij, onze Moeder, met die voortdurende ingetogenheid, waarin het evangelie ons haar laat zien: "Maria bewaarde al deze dingen in haar hart" (vgl. Lc 2, 51).

Die volle stilte heeft iets fascinerends voor een persoon die liefheeft. Hoe zou ik Maria kunnen leven in haar mystieke stilzwijgen, wanneer we soms geroepen zijn om te spreken, om het evangelie te verkondigen, en ons te mengen in het gewoel van de mensen, rijken en armen, in krotten, op straat, in de scholen, overal?

Ook Maria heeft gesproken: ze heeft Jezus gegeven. Nooit is er in de wereld een groter apostel geweest dan zij. Niemand sprak ooit een woord zoals zij die het Woord gaf.

Maria is werkelijk en met recht Koningin der Apostelen.

En zij zweeg. Zij zweeg omdat ze niet beiden konden spreken. Steeds wordt het Woord gedragen door een stilte, net als een schildering door een achtergrond.

Zij zweeg omdat zij scheepsel was. Omdat het niets niet spreekt. Maar in dat niets sprak Jezus en zei Zichzelf.

God, Schepper en Alles, sprak in het niets van het scheepsel.

Hoe kan ik dan Maria leven en mijn leven omgeven met de geur van haar betovering?

Door het scheepsel in mij te laten zwijgen en in deze stilte de Geest van de Heer te laten spreken.

Zo leef ik Maria en leef ik Jezus. Zo leef ik Jezus in Maria. Zo leef ik Jezus door Maria te leven.

Mondadori, La dottrina spirituale, p182

Editrice Città Nuova, Scritti Spirituali I 1978, p31-32

Vertaling: Leo van den Broek

Uit "EENHEID": Chiara Lubich, EEN WOORD, EEN LEVEN, nieuwe stad, nieuwkuijk

Oorspronkelijke titel in : Chiara Lubich: LA DOTTRINA SPIRITUALE, Mondadori, p182 "È bella la mamma"

Vertaling door Leo van den Broek