

*Originele tekst*

*"Ik heb een droom"*

Aan de vooravond van het jaar 2000

Wanneer ik kijk naar wat de Heilige Geest met ons heeft gedaan en met veel andere spirituele wegen die in de Kerk werkzaam zijn, dan kan ik niet anders dan hopen dat Hij ook in de toekomst zal werken met evenveel edelmoedigheid en mildheid. En niet alleen met 'werken' die vanuit zijn liefde nog zullen ontstaan, maar ook voor de verdere ontwikkeling van werken die al bestaan, zoals het onze.

Intussen droom ik voor onze Kerk van een sfeer waarin zij als Bruid van Christus meer vurigheid zal kennen; een Kerk die voor het oog van de wereld mooier zal zijn, heiliger, charismatischer, meer overeenkomend met haar model, Maria, en dus: marialer, dynamischer, vertrouwder, intiemer, meer gelijkend op Christus, haar Bruidegom. Ik droom van een Kerk als lichtbaken van de mensheid. En ik droom van een nooit eerder geziene heiligheid van haar volk.

Ik droom van het opkomen van een geleefde broederschap in het bewustzijn van miljoenen, die nu al zichtbaar wordt en zich steeds verder over de aarde verspreidt en morgen in het derde millennium een algemene, universele werkelijkheid kan worden.

Ik droom van een vermindering van oorlogen, van strijd, honger, en de duizenden 'kwalen' van de wereld. Ik droom van een dialoog met een steeds intensere liefde tussen de Kerken, waardoor ze steeds nader tot elkaar komen en de ene Kerk al zichtbaar wordt.

Ik droom ervan dat de dialoog tussen mensen van de meest verschillende religies steeds intenser wordt, verbonden met elkaar door de 'Gulden Regel', die in al hun heilige boeken te vinden is.

Ik droom van een toenadering en een wederzijdse verrijking tussen de verschillende culturen in de wereld, die op die manier een begin maken met een mondiale cultuur die de

waarden uitdraagt die altijd de echte rijkdom zijn geweest van de individuele volkeren en die als wereldwijde wijsheid ingang kunnen vinden.

Ik droom ervan dat de Heilige Geest doorgaat met de Kerken te overstroomen en de 'zaden van het Woord' kracht geeft, zodat de wereld wordt overstroomd door steeds nieuwe impulsen van licht, van leven, van werken die alleen Hij tot stand kan brengen.

Ik droom dat steeds meer mannen en vrouwen rechte wegen gaan die leiden naar hun Schepper, en dat zij Hem lichaam en ziel ter beschikking stellen.

Ik droom van evangelische relaties, niet alleen tussen enkelingen, maar tussen groepen, bewegingen, religieuze en lekenverenigingen; tussen volkeren en staten, zodathet logisch wordt het vaderland van de ander evenveel lief te hebben als het eigen land, en logisch ook om gericht te zijn op een universele uitwisseling van goederen, minstens als doel.

Ik droom van een verenigde wereld met een variëteit van volkeren die elkaar herkennen in het beleven van onderlinge solidariteit.

Ik droom dus van een voorproefje van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, voor zover dat hier beneden mogelijk is.

Ik droom een grote droom. Maar we hebben een heel millennium om die gerealiseerd te zien.

*[Chiara Lubich](#), [Attualità leggere il proprio tempo](#) (a cura di Michele Zanzucchi), [Città Nuova Editrice](#), Roma 2013)*

Vertaald door Leo van den Broek, verschenen in het cahier over de H. Geest (2018)