

Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed

“Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed” (Mt 6,34).

God is nooit zuinig met het toedelen van lijden, maar Hij zegt wel:
“Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.”

En Hij **houdt ons niet voor de gek**. Wanneer wij proberen om enkel te denken aan de zorgen van vandaag – om zijn wil te doen - zal het gebeuren dat de bekommernissen die we dachten morgen te zullen vinden, vaak niet meer bestaan.

*Uit Chiara Lubich “Ogni momento è un dono” p23, Uitgeverij Città Nuova,
Vertaling door Leo van den Broek,*