

Het toegangskaartje

Volmaakt de wil van God beleven in het heden, dat **betekent** de weg vinden van onze eigen heiliging.

Wij kunnen ons niet allemaal met geloften **aan God toewijden**, **en** niet iedereen kan zware penitenties doen, vasten, waken of uren en uren wijden aan het gebed.

Maar iedereen kan doen wat God wil. De wil van God doen is het toegangskaartje tot de heiligheid voor de grote massa.

*Uit Chiara Lubich "Ogni momento è un dono" p33, Uitgeverij Città Nuova,
Vertaling door Leo van den Broek,*