

Altijd opnieuw beginnen (Altijd in feeststemming)

Opnieuw beginnen. Dat is het woord dat mijn dag moet bepalen: *opnieuw beginnen.*

Niet wanneer alles vlot loopt en goed gaat, maar wanneer we God alles aanbieden, trieste zowel als blije dingen, ziekte zowel als gezondheid, en proberen te zijn zoals Hij.

De zin van Paulus is prachtig: "*Vergetend wat achter me ligt en me richtend op wat voor me ligt, streef ik naar het doel*" (Fil. 3, 13) en elk woord heeft een diepe zin.

Er zijn mensen die het verleden vergeten maar zich op niets richten en in de verste verte niet aan het einddoel denken.

Er zijn mensen die het verleden vergeten en altijd opnieuw beginnen... **Maar alleen een heilige vergeet en richt zich op wat voor hem ligt met de bedoeling het einddoel te bereiken**, net zoals Paulus, in wiens ziel je een ongewoon charisma kunt vermoeden.

Laten ook wij proberen zo te doen.

(Uit het dagboek van Chiara Lubich, 9 november 1965)

*Uit Chiara Lubich "Ogni momento è un dono", Uitgeverij Città Nuova,
Vertaling door Leo van den Broek,*