

Alleen het heden behoort ons toe

"We houden ons nooit aan het heden. We lopen vooruit op de toekomst die volgens ons te traag nadert, alsof we op die manier haar komst kunnen versnellen. Ofwel we herinneren ons het verleden om het vast te houden, alsof het ons te snel ontvlucht. We zijn zo onvoorzichtig dat we ronddwalen in tijden die ons niet toebehoren, en we denken niet aan het enige ogenblik dat ons echt toebehoort."

(Blaise Pascal)

*Uit Chiara Lubich "Ogni momento è un dono",
Uitgeverij Città Nuova,
Vertaling door Leo van den Broek,*